



**TOMURCUK**



*Türkçe Dersi Yayınıdır*

Sayı 2 | Haziran 2023

## Sayfa 04

### Şiir: Bilirim

İleride ödülleri almak için  
Leziz bilgiler öğrenmek için  
Sana gelirim

Emir GÜLABACI

## Sayfa 05

### Küçürek Öykü: Kayıp Köpek

Kabuslarla dolu bir gecenin ardından  
kan ter içinde uyanan Tuna, sabah  
olduğunda büyük bir heyecanla  
otobüs durağına gitti.

Aslı ERAY

## Sayfa 06

### Şiir: Canım Dostum

Canım dostum,  
Eski dostum.  
Ben sensizken,  
Sanki yokum.

Zuhal ÇALÇOBAN

## Sayfa 07

### Öykü: Kayıp Bıdık

Ailece dışarı çıkıp etrafı aradılar.,  
fakat Bıdık'ı bulamadılar.

Fatmanur Hacer UYANIK

## Sayfa 08

### Şiir: Yakın Dostlarımız

En yakın dostlarımızdır  
Kediler ve köpekler  
Bir sıcak okşama için

Aslı Gülce ARLI

## Sayfa 09

### Şiir: Ormandaki Dostlarımız

Meraklı bir maymun  
Daldan dala atlıyor  
Renk renk bukalemun  
Güneş ÇINAR

## Sayfa 10

### Şiir: Kedim

Neredeyse her saniye miyavlar.  
Tatlı kedim,  
Tüyleri gri gri,  
Hivda Arin ÖZTÜRK

## Sayfa 11

### Şiir: Pi'ir

3.14159 26535 89793  
23846 26433 83279 5...

Ulaş Atakay  
Ekin Şahin  
Melek Mira Uzunkaya  
Yusuf İbrahim Kaldırım

## Sayfa 12

### Özgün Masal: Prenses ve Kıskanç Cadı

Saklandığı yerden olan biteni izleyen  
cadı, hemen kuyunun başına  
geçmiş:  
- Ha ha ha ha! Şimdi şatonu ele  
geçirebilirim, demiş.

Yusuf Ali DERİN

### Sayfa 14

## Şiir: Özgürlük

Ben her zaman özgürüm,  
Ama tabi ki sınırlı.  
Boşuna dememişler,  
Her şeyin fazlası zararlı.

Melek Şura ÇOLAK

### Sayfa 15

## Şiir: Mevsimler

İlkbaharda bahçede,kırlarda,  
Açar çiçekler renk renk.  
Arılar bal yapar,  
Kelebekler uçar.

Fatmanur Hacer UYANIK

### Sayfa 16

## Şiir: Annem, Babam

ANNEM  
Annemi çok severim,  
Ninniler söyler bana.  
Ne günlerimiz

Nisa Dila ORUÇ

### Sayfa 17

## Öykü: Lili ve Kiki Öğreniyor

Kiki "Sanırım kayboldum. "  
 demiş. Lili "Aslında ben de  
 kayboldum, bu yüzden  
 sokakta polis arıyordum."  
 demiş.

Melek Ravza ESEN

### Sayfa 18

## Şiir: Zaman

Saniye misin  
yerinde durmazsın  
Dakika mısın  
sakat bir koşucu

Murat KARAKAŞ

### Sayfa 19

## Şiir: Güneş Sistemi

Uzayda geziyorlar,  
Bir o yana, bir bu yana.

Açelya AKILLI

### Sayfa 20

## Öykü: Rüya Karavanı

Anne babasını öpüp yattı. Biraz sonra  
uykuya daldı ve ...

Ahmet Mete ÖZTÜRK

### Sayfa 21

## Şiir:Doğamızı Yitirmeyelim

Doğa tüm canlıların evi,  
Çiçekler, böcekler gibi.

Bahar ÜSTÜN

### Sayfa 22

## Şiir: Trafik

Trafikte kurallar,  
Çok önemli levhalar,

Ela TANRIVERDİ

### Sayfa 23

## Özgün Masal: Prens ve Ejderha

Adaya vardıklarında karşılına iki yol  
çıkış. Bu iki yolun tam ortasında  
eski bir sandık varmış. Hangi yoldan  
gideceklerine karar vermeden önce  
sandığı açmaya karar vermişler.

Mehmet Tahir TEZGEL

### Sayfa 24

## Özgün Bilmeceler

iEmir GÜLABACI  
Ulaş ATAKAY  
Nisa Dila ORUÇ  
Yusuf İbrahim KALDIRIM  
Yavuz Selmin EVYAPAN  
Eylül KILINÇ  
Toprak DEMİR

# TOMURCUK Dergi

Bu sayımızda Destek1  
öğrencilerimizin yazılarıyla  
sizleri buluşturuyoruz. Daha  
ilkokul sıralarında edebiyat  
dünyasına adım atan  
öğrencilerimizi yürekten  
kutluyor, keyifli okumalar  
diliyoruz...



# BİLİRİM

Emir Gülabacı



İleride ödüller almak için  
Leziz bilgiler öğrenmek için  
Sana gelirim

Eminim daha iyi olacağım  
Keşiflere çıkacağım

Her gün sana gelsem  
Yeni şeyler öğrensem  
Mutlu olurum her zaman



## KAYIP KÖPEK

Aslı Eray



Karabaş... mahallenin küçük köpeği... Bu sabah otobüs durağında yoktu. Oysa her sabah otobüs durağında Tuna'yı karşılar, adeta onu okula uğurlardı.

Tuna, o gün morali bozuk bir vaziyette okula gitti. Zaman geçmiyor, dersler bir türlü bitmek bilmiyordu. Nihayet, çıkış zili çaldı ve bir umutla koşu koşu otobüs durağına gitti Tuna... ve gözleri etrafta Karabaş'ı aradı. Ne yazık ki yine yoktu... Acaba başına ne gelmişti?



Başı önünde üzgün üzgün evine giden Tuna, bir an önce gecenin bitip sabah olmasını istiyordu. Kabuslarla dolu bir gecenin ardından kan ter içinde uyanan Tuna, sabah olduğunda büyük bir heyecanla otobüs durağına gitti. Birden Tuna'nın yüzünde acı bir tebessüm belirdi ve: "-karabaşşş!!!-" diye bağırdı. Karabaş'ı gördüğü için Tuna, sevinçten mi bağırmıştı, yoksa üzüntüden mi?...

## CANIM DOSTUM

Zuhal Çalçoban

Canım dostum,  
Eski dostum.  
Ben sensizken,  
Sanki yokum.

Kollarımdan tuttun,  
Beni oyuna soktun.  
Sen yanımda yokken,  
Tadı yok hiçbir oyunun.

Sensiz ne yapsam?  
Eğlencesi çıkmıyor.  
Sen geldiğinde,  
İçim sevinçle doluyor.





# KAYIP BIDIK

Fatmanur Hacer  
Uyanık

Küçük bir kasabada Defne isimli bir kız yaşarmış. Defne çok mutlu bir çocukmuş. Köpeği Bıdık ile birlikte her gün uzun yürüyüşler yaparmış. Onunla oyunlar oynar, eğlenirmiş. Sevinç içinde günler geçirirmiş.

Günlerden bir gün Defne mutfaktan gelen enfes kokularla uyandı. Ailece kahvaltı yaptılar. Defne kahvaltıdan sonra köpeği Bıdık'ı gezdirmeye karar verdi.

Defne kahvaltıdan sonra hazırlanıp dışarı çıktı. Bahçedeki Bıdık'ın kulübesinin yanına gitti. Bir de ne görsün? Bıdık kulübesinde yoktu. Defne tüm bahçeyi aradı ama Bıdık'ı bulamadı. Ağlayarak içeri koştu: -Anne, baba Bıdık yok. Her yere baktım ama onu bulamadım. Yoksa kayıp mı oldu? Hayır olamaz!

Defneciğim üzülme. Şimdi hep beraber onu arar ve buluruz.

**Ailece dışarı çıkıp etrafı aradılar., fakat Bıdık'ı bulamadılar.**



-Anneciğim, babacığim Şimdi ne yapacağız?

-Defneciğim. Bıdık'ın güzel bir resminin yer aldığı afişler hazırlayıp sokaktaki duvarlara ve direklere asabiliriz. Böylelikle onu görenler afişteki telefon numarasından bize ulaşarak Bıdık'ın yerini bildirebilirler.

-Çok iyi fikir. Hadi işe koyulalım o zaman..

Defne ve ailesi afişleri hazırlayıp astılar.

-Babacığim şimdi ne yapacağız?

-Kızım eve gidip beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Onu gören birileri olursa bizi zaten ararlar.

-Tamam baba. Hadi o zaman eve gidelim.

Defne ve ailesi eve döndüler. Beklemeye başladılar. Zaman

geçmek bilmiyordu. Defne meraklanmaya ve giderek üzülmeye başladı. O gün öylece geçti. Kimse aramadı. Ertesi gün kahvaltılarını yaptılar. Sonra evde dinlenmeye başladılar. Tam bu sırada telefon çaldı. Arayan kişi Bıdık'ı bulduğunu söyledi. Bir adres yazdırdı. Hep beraber hazırlanıp evden çıktılar. Bıdık'ı teslim almaya gittiler. Defne çok seviniyordu. Nihayet o adrese vardılar. Defne koşarak Bıdık'a sarıldı.

-Bıdık! Seni çok özledim. Çok merak ettim. Neredeydin sen?

Bıdık:

-Hav, hav, hav.

Bıdık'ı bulup haber veren kişiye teşekkür edip evlerine geri döndüler.

Defne ve Bıdık tıpkı eskisi gibi mutlu mesut yaşamaya devam ettiler.

## EN YAKIN DOSTLARIMIZ

Aslı Gülce Arlı



En yakın dostlarımızdır  
Kediler ve köpekler  
Bir sıcak okşama için  
Hep yolumuzu beklerler

Bir kap su, bir kap mama  
Olmalıyız onlara yuva  
Aynı göğün altında  
Yaşayalım can cana  
Dünya hepimizin unutma



**ORMANDAKİ DOSTLARIMIZ**

Güneş Çınar

Meraklı bir maymun  
Daldan dala atlıyor  
Renk renk bukalemun  
Bir türlü görünmüyor  
Ormandaki hayvanlar ne mutlu yaşıyor

Upuzun zürafa  
Yukarıdan bizi izliyor  
Çizgili pijamasıyla zebra  
Uykuya hazırlanıyor  
Ormandaki hayvanlar ne mutlu yaşıyor



**KEDİM**

Hivda Arin Öztürk



Neredeyse her saniye miyavlar.  
Tatlı kedim,  
Tüyleri gri gri,  
Minnoş kedim.

Ona kızım derim.  
Hemen gelir.  
Pofuduk kedim,  
Sen benim canımsın.  
Şirin kedim.

Ulaş Atakay  
Ekin Şahin  
Melek Mira Uzunkaya  
Yusuf İbrahim Kaldırım

**Ben o suyu  
O kadar sevmezdim  
Su benden uzağa,  
ben sudan bambaşka,  
yataklara akmadan;  
hikayemiz  
bir an son bulmadan  
önce.**

**Vardık ve yoktuk!  
Daha hoş bir yakınlık ile  
su benimle  
dertleşti sonra...**

## PRENSES ve KISKANÇ CADİ

Yusuf Ali Derin

Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, bir prenses varmış, bir de düşmanı. Masal bu ya prensesin düşmanı bir cadıymış.

Prensese çok iyi kalpli, yardımsever, hoşgörülü ve çocukları da sürekli hediyelerle mutlu eden biriymiş. Bu nedenle herkes prensesi çok seviyormuş. Cadı ise kötü kalpli ve kıskançmış. Bu özellikleri nedeniyle de kimse cadıyı sevmiyormuş. Cadı, prensesi o kadar kıskanıyormuş ki ona ait ne varsa hepsine sahip olmak istiyormuş. Bu sefer de prensesin şatosuna göz koymuş. Şatoyu ele geçirmek için her türlü kötülüğü yapmış.

Günlerden birgün cadı prensesi evine davet etmiş. Prensese, iyi niyetinden, cadının davetini kabul etmiş ve şövalyeleri ile birlikte yola çıkmış. Kötü cadı durur mu? Hemen evinin önüne kuyu kazıp üstüne toprak desenli bir halı sermiş. Prensese ve şövalyeler tam evin önüne geldiklerinde hoop cadının kazdığı kuyuya düşmüşler!



Saklandığı yerden olan biteni izleyen cadı, hemen kuyunun başına geçmiş:

- Ha ha ha ha! Şimdi şatonu ele geçirebilirim, demiş.

Prensese:

-Sen çok kötü birisin. Lütfen, çıkar bizi buradan, demiş.

Demiş ama cadı çoktan oradan ayrılmış bile. Prensese ve şövalyeleri beklemişler beklemişler kimse gelmemiş. Bir gün geçmiş, gelen giden yok. İki gün geçmiş, gelen giden yok. Üçüncü gün küçük bir çocuk gelmiş.

Prensese:

-Merhaba ufaklık, lütfen bizi buradan kurtarır mısın?" demiş.

***Küçük çocuk prensesi görünce hemen tanımış. Kendisini ve arkadaşlarını her zaman mutlu eden bu iyi yürekli prensese yardım etme fırsatı bulduğuna sevinerek:***

***-Tabii kurtarırım" demiş ve heyecanla aklına ilk gelen planı uygulamaya koyulmuş.***

.Önce bir ipi ağaca bağlamış, sonra da çekmeye başlamış. Çekmiş, çekmiş, çekmiş ama gücü yetmemiş. Tek başına bu işin üstesinden gelemeyeceğini anlayan çocuk çaresizce etrafa bakınırken bir adamın oradan geçtiğini fark etmiş ve hemen onu çağırmış... Adam gelmiş, çekmeye çalışmış ama işe yaramamış! Prensese oradan asla çıkamayacaklarını düşünmeye başlamış.

Bu sırada adam, çocuğa birlikte çekmeyi önermiş:

-1,2,3 çeeek, diye bağırılmış.

Çekmişler, çekmişler ve başarmışlar. Prensese ve şövalyeler çukurdan çıkmışlar, çocuğa ve adama teşekkür edip şatonun yolunu tutmuşlar.



Fakat kötü cadı durur mu? Şatonun önüne de aynı tuzaktan koymuş. Ama bu sefer kafası karışmış, halının renginin ne olduğunu hatırlayamamış ve toprak desenli halı yerine mavi halıyı sermiş.

Arkasını döndüğünde bir de ne görsün prenses önde, şövalyeleri arkasında şatoya doğru gelmekteymiş. Cadı hemen bir ağacın arkasına saklanmış. Bu sırada prenses ve şövalyeler şatoya varmışlar. Fakat prenses aynı tuzağa ikinci kez düşmeyecek kadar akıllıymış! Etrafa bakınmış ve bir tuzağın olduğunu anlamış. Nasıl mı? Çünkü şatonun önünde mavi bir halı varmış. Fakat Prenses, şatosunun girişine her zaman kırmızı halı serermiş.

***Bu işin içinde bir iş olduğunu anlayan Prenses, şövalyelerine kendisini izlemelerini söylemiş ve şatoya halının etrafından dolaşarak girmişler.***

Güvenlik amacıyla geride kalan şövalyelerden biri ağacın arkasındaki cadıyı görmüş ve hemen diğer şövalyelere haber vermiş. Olan biteni gören cadı anlamış ki pabuç pahalı, başlamış kaçmaya. Şatonun geniş bahçesinde cadı önde, şövalyeler arkada; başlamış bir kovalamaca.

Şövalyeler cadıyı düştüğü yerden çıkarıp prensesin huzuruna çıkarmışlar. Prenses ceza olarak cadıyı zindana attirmiş. Böylece şatosunda özgürce yaşamış.

Cadı zindanda kaldığı süre boyunca kıskançlığın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamış. Prensesten özür dileyip zindandan çıkmış ve bir daha asla kıskançlık etmemiş, başkalarının olan şeylere göz koymamış.

Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de prenses gibi iyi yürekli kişilere...



# ÖZGÜRLÜK

Melek Şura  
Çolak

Ben her zaman özgürüm,  
Ama tabi ki sınırlı.  
Boşuna dememişler,  
Her şeyin fazlası zararlı.

Özgürlüğün de bir sınırı var,  
Etme kimseye dünyayı dar.  
Arkadaşının kalemlerine zarar  
verme  
Herşeyi yapamazsın özgürüm  
diye,

Sınırlarını zorlama  
Yoksa bu özgürlük değil  
Zorbalık olur.



## MEVSİMLER

Fatmanur Hacer

UYANIK

İlkbaharda bahçede,kırlarda,  
Açar çiçekler renk renk.  
Arılar bal yapar,  
Kelebekler uçar.

Yazın güneş bizi  
Tepeden selamlar.  
Parklarda, bahçelerde,  
kırlarda,  
Çocuklar neşe ile coşar.

Sonbaharda yapraklar dökülür  
tek tek.  
Gözyaşları dökerek.  
Gözyaşları sel olur,  
Dereleri coşturur.



Kışın soğuktan donarız.  
Kardan adam yaparız.  
Neşeli günler geçirerek,  
Mutlu mesut yaşarız.

**ANNEM, BABAM**

Nisa Dila Oruç

**ANNEM**

Annemi çok severim,  
Ninniler söyler bana.  
Ne günlerimiz oldu onunla,  
Emeği var benim üzerimde,  
Melekten güzel annem.

**BABAM**

Babamı çok severim,  
Anılarım hep onunla,  
Bal babam benim,  
Anlar her zaman beni,  
Melek babam, canım babam.



## LİLİ ve KİKİ ÖĞRENİYOR

Melek Ravza  
Esen

112

Birgün Lili , arkadaşı Kiki'yi çok üzgün görmüş. Ne oldu, neden üzgünsün diye sormuş. Kiki “Sanırım kayboldum. “ demiş. Lili “Aslında ben de kayboldum, bu yüzden sokakta polis arıyordum.” demiş. Kiki “Ama ben çok korkuyorum!” demiş. Lili “Korkma, soğukkanlı ol, ben hiç korkmuyorum.” demiş. Kiki “Ohh, sayende rahatladım, teşekkür ederim Lili!” demiş.

**Ve tam o sırada Kiki ve Lili polis görmüşler. Kiki hemen arkadaşı Kiki'yi yanına çağırması ve polis amcaya neler olup bittiğini anlatmışlar.**

Polis amca “Aferin çocuklar, gelip bize haber vermeniz çok güzel.” demiş. Lili annesinin telefon numarasını polise söyleyince polis, Lili'nin annesini arayarak haber vermiş. Annesi hemen gelmiş. Telaşla “ İyi misiniz?” diye sormuş. Kiki “ İyiyiz Lipi teyze.” demiş.

Hep birlikte evlerine gitmişler. Lili'nin annesi Kiki'nin annesine ulaşmış Kiki'nin yanlarında olduğunu söylemiş. Daha sonra oyun parkına gitmişler. Orada oyun oynayarak çok eğlenmişler. Kiki ve Lili artık sokakta tek başlarına gezmeleri gerektiğini anlamışlar.



**ZAMAN**

Murat Karakaş

Saniye misin  
yerinde durmazsın  
Dakika mısın  
sakat bir koşucu  
Saat misin  
kahveni içip yola çıkan  
Gün müsün  
hiç acelesi olmayan  
Hafta mısın  
her şeyi planlamışsın  
Ay mısın  
sabırsızların düşmanı  
Peki ya yok musun?  
O benim kalbimi sızlatır



## GÜNEŞ SİSTEMİ

Açelya Akıllı



Uzayda geziyorlar,  
Bir o yana, bir bu yana.  
Yörüngesinde dönüyorlar,  
Bir o yana, bir bu yana.

Hele hele o gök taşları,  
Her şeye çarpıyorlar,  
Aynı uzay çöpleri gibi,  
Her şeye çarpıyorlar.

## RÜYA KARAVANI

Ahmet Mete  
Öztürk



Akşam olmuştu, Onur kanepeye oturmuş en sevdiği çizgi filmi izliyordu. Çok mutluymdu. Çizgi film bitince yatmaya hazırlandı. Anne babasını öpüp yattı. Biraz sonra uykuya daldı ve rüya görmeye başladı. Rüyasında babasıyla beraber karavan alıyorlardı. Onur bu karavanı çok sevdi. Karavanla uzun bir yolculuğa çıkacaklardı. Babası ve annesi ile yola çıktılar. Onur çok mutluymdu.1-2 saat piknik yapıp eve dönmek için yola çıktılar.

Onur karavandaki yatağa uzandı.bazen penceresiden dışarı bakıyor ve hayaller kuruyordu.Biraz sonra annesinin sesini duydu.

“Onur ,günaydın oğlum hadi kalkma zamanı”.

Onur gözlerini açtı ve hemen penceren dışarı baktı ve gördüklerinin rüya olduğunu anladı.

Karavan yoktu üzüldü ve hayal kırıklığına uğradı. Karavanın adını “Rüya Karavanı” koydu. Karavan yoktu ama bir karavan alacaklarına dair umudu hep vardı.

## DOĞAMIZI YİTİRMEYELİM

Bahar Üstün



Doğa tüm canlıların evi,  
Çiçekler, böcekler gibi.  
Bu değerli güzelliğin,  
Değerini de bilelim.

Herkes bir düşünmeli,  
İnsanlar yok ediyor herşeyi,  
Yapay çevre tüm Dünya'nın içi  
Bu sizce kötü mü, iyi mi?

İyi diyenler yanlış,  
Kötü diyenler doğru bildi.  
Böyle bir doğada olmamak için,  
Koruyalım çevremizi.

Sağlıklı olmak için,  
Temiz bir doğa gerekir.  
Gezilip görülmesi için,  
Hoş bir doğa gerekir.

Doğamızı yitirmeyelim,  
Hayatı bitirmeyelim.  
Bu hoş canlıları,  
Yok olmaya itmeyelim.

## TRAFİK

Ela Tanrıverdi



Trafikte kurallar,  
Çok önemli levhalar,  
Dikkatli olalım,  
Bunu unutmayalım.

Olmasın hiç kazalar,  
Olmasın hiç kayıplar  
Yaşanacak acılar  
Hepimizi yaralar

Uymazsak kurallara  
Pişman oluruz sonra,  
Uyalım kurallara,  
Örnek olalım insanlara.

## PRENS ve EJDERHA

Mehmet Tahir Tezgel



Bir varmış, bir yokmuş, iyi arkadaşlıkları olan bir prens ve bir ejderha varmış. Prens bir gün ejderhaya:

-Eski kütüphanedeki bir kitapta, dünyanın en uzak ülkesindeki Avzerk adasında altın ve gizemli eğlence yerleri olduğu yazıyordu. Oraya mutlaka gitmeliyiz, demiş.

Ejderha bu teklifi kabul etmiş ama nasıl gideceklerini bilmiyorlarmış. El ele verip oraya gitmelerini ve adadaki hazinelerin olduğu yerleri bulmalarını sağlayacak bir harita aramaya başlamışlar. Hemen eski kütüphanedeki kitaba tekrar bakmak yola koyulmuşlar. Kitaptaki şifreyi fark eden ejderha hazine haritasını uçurumun kıyısındaki ağacın altında bulacaklarını anlamış. Hazine haritasını alıp yol hazırlıklarını tamamlamışlar ve yola koyulmuşlar.

Az gitmişler, uz gitmişler, gide gide Avzerk adasına varmışlar.

***Adaya vardıklarında karşlarına iki yol çıkmış. Bu iki yolun tam ortasında eski bir sandık varmış. Hangi yoldan gideceklerine karar vermeden önce sandığı açmaya karar vermişler. Meğer sandığın içinde bu yolların sonunda ne olduğunu anlatan bir vasiyet varmış.***

Eski zamanın birinde yaşamış bir bilgenin bıraktığı bu vasiyete göre sağdaki yol mutluluğa, soldaki yol altınlara götürürmüş gideni. Bu notu okuyan önce mutluluk yolunu bitirip bilgenin mezarındaki çiçeği sulaması imiş bilgenin vasiyeti.

İki arkadaş, bu vasiyeti okuduktan sonra fikir ayrılığına düşmüş. Prens kısa yoldan

altınları alıp mutlu olmaya, ejderha ise mutluluk yolundan gidip bilgenin mezarındaki çiçeği suladıktan sonra altın yoluna çıkmaya karar vermiş. Prens altın yolundan giderken altınların bekçisi olan korkunç canavarlar prensi kovalamaya başlamış.

Sonunda yakalanan prens elinde avucunda ne varsa canavarların hazinesine bırakmış, canını zor kurtarmış.

Ejderha ise mutluluk yolundan gitmiş. Önce bilgenin mezarındaki çiçeği sulamış. Su ile can bulan çiçek ejderhaya altın muhafızlarını sakınleştirecek parolayı söylemiş. Parolayı öğrenince çiçeğe teşekkür eden ejderha altın yoluna gitmiş. Çok geçmeden altın muhafızları olan canavarlarla karşılaşmış. Parolayı söyleyince canavarlar hazinenin kapısını ardına kadar açmış. Ejderha, sadece ona yetecek kadar altın alıp oradan uzaklaşmış. Ömrü boyunca varlık içinde ve mutlu yaşamış.

Açgözlü prene ne mi olmuş? Ömrünün sonuna kadar fakir yaşamış.

Gökten üç elma düşmüş: Biri bu masalı yazana, biri okuyanlara, biri de aç gözlülük etmeyen herkesin başına...



Onun yaptığı iyilikleri  
Bin kalem olsa yazamaz

Çok sever herkes bu oyunu  
Özellikle erkekler  
Vurduk mu topa  
Herkes çok sevinir buna.

Uzun sapta büyük şapka.

Tek ayaklı çok yapraklı.

Bir kapakta bin yaprak

## KAYAÇ BİLMECESİ 1

Siyah ama kömür değil  
Parlar ama elmas değil  
Eline al sakın ol  
Bu kayaçta huzur bol



## KAYAÇ BİLMECESİ 2

Işıl ışıl parladı  
Vitrinlere taşındı  
Herkes onun için uğraştı  
Sarısıyla göz aldı

## KAYAÇ BİLMECESİ 3

Baktığında kara kömür  
Kırdığında mor bir dünya  
İstersen koy salonuna  
İstersen de tak boynuna



### Kim Yazdı?

Emir GÜLABACI  
Ulaş ATAKAY  
Nisa Dila ORUÇ  
Yusuf İbrahim KALDIRIM

Yavuz Selmim EVYAPAN  
Eylül KILINÇ  
Toprak DEMİR

## CEVAPLAR

anne, futbol, şemsiye, ağaç, kitap  
obsidyen, altın, amatis









**KARTAL PROF. DR.  
ŞABAN TEOMAN  
DURALI BİLSEM**

Kurumumuzun  
etkinliklerinden haberdar  
olmak için bizi takip edin.